

Hvem er Taleban?



Hvornår? Hvorfra? Hvordan? hvorfor? Hvordan er Taleban blevet til, og hvilke lande og personligheder, der har deltaget i spillet omkring "Taleban"?



De afghanske kvinder under talebans magt

Af, Sulaiman Kabir Noori
December 2008

Afghanistans geopolitiske vigtighed:

Afghanistan ligger i hjertet af Asien i et følsomt og vigtigt geopolitisk område, som har været centrum for "håndgemæng" mellem de store af verdens magter, gennem flere hundreder år.

Mr. Lord Curzon, Storbritanniens kolonimagt Viceroy (officielle repræsentant) i den Indiske koloni i 1898, har udtalt, at den som formår skakspillets kunst i dette område vil have verdensherredømmet i hånden.. Lord Curzons udtalelse kom i året 1898, på et tidspunkt, hvor han ingen viden kunne have om eksistensen af de store mængder af "sort guld" og gas i det Kaspiske Hav og Turkmenistan, guld i Usbekistan, bomuld i Kirgisistan, Lithiu, uranium, gas, kobber, smaragder, lasursten, jern, stenkul... (ca. 1.500 uberørt naturressourcer) i Afghanistan og uranium, olie og gas i Pakistans state Baluchistan. Centralasien har 20 % af alle verdens olie og gas ressourcer og Afghanistan er den billigste pipelinenes vej til Sydasiens og europæiske lande som vises i mapperne.

Derfor er Afghanistan centrum for verdens opmærksomhed i dag.

Hvem er taleban?

Taleban er ikke en veldefineret organisation, det er uklart og kompliceret gåde, som har formået at blive mere eller mindre skjult faktor i verdenspolitikken. Verden blev første gang bekendt med "Taleban" i 1994, da de blev udpeget af den Pakistanske regering i Islamabad til at beskytte et konvoj, der skulle åben en handelsrute mellem Pakistan og Centralasien.

Ordet "Taleban" er i afghansk litteratur flertal af det arabiske ord "Taleb". "Taleb" betyder: en elev som lærer om islamisk religion hos Mullahen i moskeen. Bagefter har de kunne tage arbejde som en mullah i

moskéerne. Afghanistans befolkning kender fra gamle dage "taleban" som almindelige elever. De kaldte dem også i mere vulgært sprog "Chalee". I dag sammenblandet og forbindes dette ord med energi(oliegas), i politiske kontekst.

For bedre at kende og forstå talebanene, skal vi undersøge og fokusere på 3 elementer der kan belyse: Hvorfra? hvordan? hvorfor? Hvordan er Taleban blevet til, og hvilke lande og personligheder, der har deltaget i spillet omkring "Taleban"?

Før noget andet vil jeg berette kort om en rapport, fra "Den Republikanske Forsknings Komite" om terrorisme og almindelige krige (Washington D C April 1990).

<< **Den afghanske militære i Pakistan:** Den pakistanske militære efterretningstjeneste (ISI) dannede, udviklede, kontrollerede en militære styrke i 1986, som blev stillet til rådighed for Gulbuddin Hekmatyar's Islamiske Parti. Med afhjælpningen af de styrker, kunne Hekmatyar bekæmpe andre Mojahiddin militanter indenfor i Afghanistan. Pakistans mål var at Gulbuddin Hekmatyar skulle få sejren i Afghanistan, så vil Pakistan få en stor rolle i Afghanistans fremtid.

Militære styrkerne blev kaldt " De Uafhængige Afghanske Styrker" som blev rekrutteret fra de afghanske flygtningelejre i Pakistan og fra flere arabiske lande.

Antallet af det styrker inkluderede 2000-2500 militanter, og nu udvikler de sig 2- 3 gange større. De blev bevæbnet med de mest udviklet udstyre, våbner, og undervisnings programmer gennem religiøse skoler gennemført af de pakistanske og afghanske officerer, som var afhængige af ISI og CIA...>>.

Efter tilbagetrækning af sovjet unions styrker, i 1992 kom mujahiddeen til Magten. Kun efter 2 måneder blev Burhanuddin Rabani (fra tadjik etnisk

gruppe) Afghanistans nye præsident, som gav anledning til begyndelsen af krigen mellem regeringsstyrkerne og Hekmatyars (fra poshtun etniske grupper) militanter. Krigen udbredt sig mellem forskellige mujahideens grupper.

I Centralasien, blev på dette tidspunkt, opdaget verdens anden største olie- og gas ressourcer. Bestræbelsen efter at opnå olie ressourcers området, var som at bestræbe i Mellemøsten i 1920erne. Men selvfølgelig var det farligere at være i Centralasien end Mellemøsten i 1920erne. Flere senior politikere som arbejdede på høje poster i regeringerne i vesten, startede at arbejde som rådgivere i store olie firmaer.

Olie selskabers firmaer som BOTAS/Gama Gurrus, "Bridas -Top", Unocal, Delta Oil, Royal Dutch, Shell, Gaz de France, Saudi Delta Oil, Shiffrin Oil, Snamprogetti og Mitsubishis rådgivere startede med at rejse i området. Kina og Pakistan har også investeret i Popeline projektet. Hver Olie firma har bestræbt sig til at underskrive poplins kontrakter og de har haft mange konflikter mellem hinanden. UNOKA(Union Oil Company Of California) var den mest succesfulde olieselskab. UNOKAL ville gerne danne olies kongevejen som hedder "Central Asian Oil Popeline Consortium". Den fuldkomne olie kongevej vil inkludere hele Centralasiens olie og gas ressourcer, som kan hente olie og gas fra Turkmenistan, Usbekistan, Kasakhstan og Rusland til syd asiatiske lande og Indisk Hav.

Bridas Delta underskrev på gas kontrakten med Turkministan, Afghanistan og Pakistan den 13. januar 1992. (På dette tidspunkt arbejdede jeg i Afghanistans udenrigsministerium). Nabo landene blandede sig i borgerkrigen, så krisen kunne udbrede sig dybt mellem etniske grupper i Afghanistan. Relationen mellem Afghanistan og Pakistan blev meget dårligt. Pakistan har støttet og opbakket alvorligt, den afghanske regerings opposition, Hekmayars Islamiske Parti (den

ekstremistiske parti i Afghanistan). Borgerkrigen fortsat i Kabul indtil 1995. Den 16 marts 1995 blev Poplinen kontrakten underskrevet af Pakistans Statsminister Benazir Bhutto med Usbekistans præsident Safar Morad Neyazuf i Islamabad.

USA dannede en eksperts gruppe til at undersøge eksisterende mængde af olie og gas i Kaspiske Hav i april 1995. Den 25. oktober 1999 blev en Popline kontrakt om opbygning af olie-gas underskrevet mellem Turkmenistan, UNOCAL og Saudi Delta Oil.

I konsekvensen af krigen, mistede mere end 60.000 civile borgere sit liv i Kabuls og tusindvis af dem blev såret og invalideret. Byen Kabul lå i ruiner. Men Hekmatyar kunne ikke opnå sit mål. Borgerkrigen forhindrede iværksættelsen og gennemførelsen af olie og gas projekterne.

Pakistan og olie selskaberne kunne intet stille op på det tidspunkt.

Pakistan startede på at gennemføre et nyt projekt. Projektet handlede om militær og politisk magt i

Afghanistan.



Olie - gas Pipeline kart til Indien Hav og sydasiat.

Naseerula Babar, den tidligere pakistanske indenrigsminister, krævede et projekt efter at han fik fat i amerikansk enighed. (Babar præsenterer sig selv med stolthed at han er talebans åndelig far.

Men afghanere ved at taleban har to åndelige fædre: (Babar og Mawlana Fazulrahman). Mawlana Fazulrahman er leder for Pakistans islamisk Parti (Jamyat-ul-Ulama) og var tidligere chef for Pakistans Folketings Udenrigspolitik og har mange privat religiøse skoler) og to åndelige mødre (Benazir Bhutto og M. A.) med flere venner. For eksempel, Prins Turki Alfaaysal som var den tidligere Saudi Arabiens chef for efterretningstjeneste.



Prencet. Alfaysal

N, Babar

B. Bhutto

Til venstre M.Fazulraman

Endelig begyndte Pakistan at iværksætte "talebans projektet" med enighed fra nogle vestlige lande, dem som har haft økonomiske interesse og mål i området.

Pakistan har drømt og ventet i mange år på at brug tropperne "De Uafhængige Afghanske Styrker" som blev undervist i uoffentlige religiøse skoler i Pakistan. Antallet af talebaner var blevet 30.000 (i alt i forskellige lande) i 1994. I 90erne spillede Pakistan en stor rolle i at gennemføre talebanernes projekter, da Benazir Bhutto arbejdede som Pakistans statsminister. "At skabe Talebanerne var et engelsk projekt, som blev støttet af Saudi Arabiens kapital, og vha. USA's organisering og med Pakistans udførelse" (Erklæringen af Benazir Bhutto i løbet af et interview med La Figaro avisen i 2000). Men N.Babar havde fortalt det samme gentagende gange.

Hamed Karzai udtalte i løbet af interview med Aljazira TV kanal, den. 09.10.2002 " Da jeg var i Quita i Pakistan, i maj 1994, hvor talebanerne blev manifesteret. I begyndelsen var jeg også en af dem der grundlagde

institutionerne for talebanerne.” Karzai har arbejdet som rådgivning i ”Unocal” oli selskabe. ”UNIKAL” olieselskabet hjalp ham til at blive Afghanistanens præsident.

Vi kender to gruppe af talebaner:

1. Religiøse elever som ISI har sikret deres kontakt med Osama Ben Laden og de har haft meget tæt relation med ham.

Ifølge Mir Hamzah's (chef for efterretningstjenesten i Sangin distriktet i Helmand) informerede afghanske medier:

”60 % af de såkaldte talebaner er af udenlandske oprindelse (som f.eks. Al-Qaidas talebaner, pakistanske talebaner, arabiske talebaner, tjetjenske talebaner, uzbekistanske talebaner, Tadjikestans talebaner ...).40 % af talibanerne har afghansk baggrund, og består af flere grupper, som er: A. fundamentalistiske talebaner(de er som halshugger, selvmordsbomber, skærer lærernes ører af, brænder skolerne...) med dyb tro på Sharia-loven (den dybtgående islamiske religiøse lov. B. såkaldte ” 10 dollars talebaner” (lokale borgere får 10 dollars eller ca. 50 kr. til at støtte deres familie, for at deltage i drab på andre borgere). Afghanske soldater får kun 4 dollar.

2. Talebaner med jakkesæt og slips. Talebaner med jakkesæt og slipse i Karzais regering har sikret kontakt mellem religiøse talebaner og vestlige lande.

Disse er nogle af talebanernes billeder med jakkesæt og slips fra Karzais team:



Karzai Ahmadzai Ahadi(finance M. Wardak(fors.m.)
Khoram(cult.M.) FaruqWardak

Talebanerne begyndte at besætte sig i Kandahar provinsen i 12. oktober 1994. De vestlige media præsenterede talebanerne som "Freds Budbringer", og på dette tidspunkt fortsatte en organisering af forfærdelige krig i Kabul mellem Mojahedins grupper. Med medias afhjælpning var taleban i stand til at besætte 90 % af Afghanistan. Pakistan, Saudi Arabien og Union Amarat anerkendte pludselig den talebanske regime i Afghanistan. På det tidspunkt bestræbte de afghanske kvinders organisationer, feministiske organisationer i USA på at holde kontakte med Hilary Klinten, de sendte video klipper og film til hende. Efter Hilarys pres, nægtede USA talebans forslag angående USA's anerkendelse af den talebanske regime.

Med Talebans påbud af den fundamentalistisk religiøse lov "sharia", blev skolerne, universiteter lukket. Det blev forbudt at høre musik og se fjernsyn. Kvinderne blev fængslet i deres hjemme.

Afghanistan under talebans magt



1, En hemmelig skole hænderne 5. Budas statuen

2-3 Kvindernes straf

4. afskæring af

Talebanerne gjorde udført folkedrab på andre etniske grupper i nord og central Afghanistan.

Situationen i Afghanistan var som stenalder-tiden, overtrædelsen af menneskerettigheder m.m. som ikke blev vist af verdens medier. Mens olie-selskabernes rådgivere og repræsentanter rejste til Afghanistan i Kandahar for opbygning af pipelinen, sendte taleban sine repræsentanter til vestlige lande for at forhandle om pipeline af gas og olie. Taleban kunne ikke bringe fred i nordlig del af Afghanistan som Pakistan, England, Saudi Arabien ... og olieselskaberne forventede under talebans magt. Modstanden mod taleban fortsat i nordlig del af Afghanistan.

Mullah Mohammed Omar

(Talebans leder)



Talebans leder Mullah Mohammed Omar er en ukendte person, som afghanere aldrig har set. Han blev født i Helmands provinsen(som medianerne informerede).

Han har kun to billeder med et øje. Han har haft en tæt kontakt med Osama og som skrives om i medierne, Mullah Omar har giftet sig med Osamas store datter. Derfor udlevede han ikke Osama til USA. Mullah Omers personlighed være ukendt og tilbageværende som en gåde.

Afghanistan efter den.11. september 2001

Billederne fortæller om situationen i Afghanistan fra de seneste måneder i 2008



Stigning of Upium in Afghinistan



Stigning af opium - Kabul i brand – brænding af skolerne - Acid angreb på skolepigerne- Fattigdom



Folkeskoler

Folkedrab

Halshugning

Taleban i

Kabul

Efter d.11. september 2001, blev taleban besejret af koalitions militær styrker i Afghanistan. Afghanistans befolkning forventede at fred, demokrati, sikkerhed og stabilitet vil nu vende tilbage i landet efter 20 års krig. Internationalsamfundstyrkerne startede krig mod taleban-Alqida's terroristiske netværker, og besluttede at dræbe eller fange Osama og talebans leder Mullah Omar. Milliarder dollars blev doneret til Afghanistans genopbygning. Men efter Bon konferencen i 2002, kom de såkaldte talebaner "med jakkesæt og slips" i afghanske regering, som før arbejdede for olieselskaberne. Vesten tro og hører kun på dem.(De er pashtunsk dybt nationalister). Nogle af dem kan ses i billederne ovenover.

Situationen i Afghanistan bliver dårligere og der er nu tale om forhandlinger med taleban. Da USA havde travlt med krigen i Irak, skabte Pakistan de såkaldte pakistanske taleban og styrkede også de afghanske taleban.

Efter 7 år med internationalesamfunds bekæmpelsen af terrorismen(Al-Qaida og taleban) og med moralske forpligtelser mod afghanske samfund, om at bringe fred og stabilitet i landet, blev den afghanske befolkning endnu engang svigtet. Hvem var taleban i 2002? De var et terroristisk netværk.

Det var meget interessant for mig, at læse om talebaner i Politiken, på den måde:

”Den yderliggående islamiske Taleban-milits vil åbne skoler i de områder i det sydlige Afghanistan, som bevægelsen har kontrol med.

Det oplyser Talebans erklærede cheftalsmand, Abdul Hai Muthmahien.

»USA og dets allierede laver propaganda mod Taleban«, siger Muthmahien i en telefonopringning til det amerikanske nyhedsbureau Associated Press.

Undervisning i seks provinser

»Taleban er ikke imod uddannelse. Taleban ønsker sharia-uddannelse«, siger han.

Taleban-talsmanden siger, at mullah Omar og andre ledende talebanere har besluttet, at der vil blive undervisning i den ortodokse islamiske sharia-lære i skoler i seks provinser i det sydlige Afghanistan., 21 juni 2008”

Så talebanerne brændte hundredvis af skoler. Flere end 700 skoler blev lukket ned pga. talebans trusler, og de angreb med acid eller syren på skolepigerne. Efter at Taleban dræbte og halshuggede 27 buspassagerer i Kandahar, anklagede de afghansk befolkning i løbet af demonstrationer i flere provinsene i Afghanistan, men mediaene taler meget sjældent om det.

I dag skal den afghanske regering forhandle med taleban.

Jeg behøver ikke at beskrive talebaners sande ansigt, da billederne ovenover viser deres sande væsen.

Pakistans ISI dræbte flere end 300 poshtun-stammens ledere med hjælp fra taleban og Al-Qaida i nord- og nordvestlige del af Pakistan. Pakistan,

olieselskaberne, Saudi Arabien og England bestræber på at få taleban ind i den afghanske regering med Canadas følgeskab.

Heldigvis har USA, Frankrig, Tyskland, Danmark... indset at taleban ikke kun er et problem for Afghanistan, men er et regionalt og internationalt problem. USA's ny præsident Barak Obama ser den regionale situation ikke gennem Pakistans og Englands briller, da han er opmærksom på at kernen for terrorismen ligger i Pakistan.

Efter min mening, er det nytteløs at forhandle med taleban, da dette vil give en anledning til et nyt spil og Afghanistans befolkning er imod dette. Taleban er en farlig virus for hele verden og denne virus skal bekæmpes. Den danske udenrigsminister Per Stig Møller støttede den afghanske udenrigsminister Dr. Spentas erklæring, som kaldte talebans grupper *for terrorister, forbrydelser, kriminelle, narkotikasmugler*" og udtalte angående forhandling om taleban: *"Afghanistans regering skal ikke blive Talebansk"* under sit besøg den 22. november 2008 i Afghanistan. Den afghanske befolkning og media blev meget glad for hans udtalelse og erklærede sine varme modtagelse.

Sagen om hvorfor Taleban overhoved skal under overvejelse igen, i den internationale politik, er et nyt Pakistans ISI, Saudi Arabien og nogle vestlige lande spiller. Men Obamas ny politik, angående terrorisme er en god menneskelig og nyttig politik til Internationale og regionale samfund.

Pakistan (en islamisk stat med besiddelse af atombombe og med at har store gas ressourcer i Baluchistan) blive splittet og Balkaniseret, som konsekvens af at støtte terrorisme og fundamentalisme. Denne sag behøver en særskilt debat.

Kilder:

- Internationale media

- Afghanistans media

- Afghanistan i Oliens flammer, Kh. Bashir Ahmad Ansari, California-USA, december. 2002.

- Taleban, islam, olie og et nyt stort spil, Ahmed Rashid, 2001.

- Mine private noter.

- Ifølge et interview erklærede Prince Turki Alfaysal med MBC TV station, 2001 og også i
” Sharqul- Awsat”, journal Nr.7, i arabisk, november 2001.